

Doe mee aan De Pelgrimstocht!



**Drie rondwandelingen vanuit Simpelveld
ten bate van de Landelijke Vastenactie
op 21, 22 en/of 23 maart 2013**

Dit jaar organiseert de landelijke Vastenactie weer een pelgrimstocht ter bezinning en om gelden in te zamelen voor het centrale Vastenactieproject in Honduras.

De Vastenactie steunt het werk van de zusters Scalabrinianas die zich het lot van teruggestuurde migranten aantrekken. Samen met hun medewerkers en vrijwilligers proberen zij de levensomstandigheden in de volkswijken van de hoofdstad Tegucigalpa te verbeteren. Via kleine projecten willen zij de migrantenkinderen van de straat krijgen en behoeden voor een leven van lijmsnuiven en geweld. Ze helpen de vrouwen het geld te beheren dat hun mannen naar huis sturen, zodat ze er een toekomst mee kunnen opbouwen voor zichzelf en hun kinderen.

U wandelt een, twee of drie dagen lang door het schitterende Zuid-Limburgse landschap. U ontmoet andere wandelaars, bezoekt pelgrimsoorden, een abdij en mooie wegkapelletjes. En u kunt in Simpelveld, centraal vertrek- en eindpunt, na afloop samen eten en deelnemen aan boeiende avondprogramma's.

De Pelgrimstocht van 2013 is anders van opzet dan in voorgaande jaren. Vanuit Huize Damiaan te Simpelveld maken we drie rondwandelingen die onafhankelijk van elkaar gelopen kunnen worden. U kunt alle drie dagen meewandelen, of één of twee dagen. Elke wandeling heeft een eigen thema. Het is de bedoeling dat deelnemers zich laten sponsoren, maar dat is geen voorwaarde. Er wordt dus geen minimumbedrag gevraagd. Er zijn ook geen deelnamekosten.

Als u dat wilt, kunt u de diverse wandelingen individueel lopen aan de hand van beschikbare routebeschrijvingen. Wij bieden echter ook de mogelijkheid om in groep te lopen, begeleid door gidsen van de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden. Tijdens de groepswandeling is er af en toe een korte bezinning; soms wordt een stukje in stilte gewandeld. Zij die mee willen wandelen vertrekken elke dag om 10.00 uur. We proberen tussen 17.00 en 18.00 uur, dus op zijn laatst één uur voor zonsondergang, weer terug te zijn in Simpelveld.

* Donderdag 21 maart 2013

Sterre-der-Zee-wandeling langs Mariakapelletjes

Een 24 km lange tocht langs enkele kapelletjes toegewijd aan Maria, Sterre-der-Zee, en langs andere heiligdommen zoals Wittem. Deze wandeling staat in het teken van de situatie van migranten uit Honduras en het werk van de zusters Scalabrinianas (zie hiernaast). Tijdens een bijeenkomst in de avonduren krijgt u meer informatie over het Vastenactie-project van 2013.

* Vrijdag 22 maart 2013

naar Aken, oudste hoofdstad van Europa

De wandeling van 24 km voert u door verrassend natuurschoon tot in het centrum van Aken, de stad van Karel de Grote; in de Middeleeuwen een van de grootste pelgrimsoorden. De bezinning staat in het teken van de oude christelijke waarden, neergelegd in 'de werken van barmhartigheid'. Ook in het avondprogramma besteden we aandacht aan de voor het christendom en andere godsdiensten zo belangrijke oproep tot compassie.

* Zaterdag 23 maart 2013

naar de Benedictijner Abdij Mamelis.

Deze wandeling van 18 km is gewijd aan de Benedictijnse spiritualiteit en aan vasten als mogelijkheid om de omgang met jezelf, met je medemensen en met de wereld te verbeteren. We sluiten de avond af met een 'blarenbal', met muziek en dans.

De drie wandelingen volgen grotendeels de routes die door klooster Wittem en de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden (SPV) zijn uitgezet. Ze zijn beschreven in drie wandelboekjes, resp. 'Wittemse Wandelingen' (uitg Klooster Wittem), 'Bidden bij de burens' (SPV) en 'Pelgrimswandelingen in Limburg' (SPV). Deze boekjes zijn verkrijgbaar bij de meewandelende SPV-gidsen en in de Kloosterboekwinkel te Wittem (www.kloosterboekwinkelwittem.nl).

Wie wil kan op zondagmorgen (Palmzondag!) nog deelnemen aan een Eucharistieviering in de parochiekerk van Simpelveld, alvorens naar huis terug te keren.

Meer informatie over het avondprogramma, eventueel avondeten en/of overnachten in Huize Damiaan, hoe u zich kunt aanmelden, sponsors kunt werven, en zelf een actieposter kunt maken: zie

www.vastenactie.nl/pelgrimstocht

of neem contact op met coördinator Guus Prevoo:

guus.prevoo@vastenactie.nl - tel 045 – 5444167

Wandelt u zelf niet mee, sponsor dan een pelgrim!

Hoe? Deelnemers aan de Pelgrimstocht staan na hun aanmelding op de site van de Vastenactie, www.vastenactie.nl/pelgrimstocht. Voer zijn of haar naam in of klik op een van de actieposters; de rest volgt vanzelf!

Of kies voor uw eigen Vastenactie!

Tienduizenden mensen ontvluchten jaarlijks de schrijnende armoede, de uitzichtloosheid en het geweld in Honduras. Ze gaan op weg naar de Verenigde Staten, hun 'Belofde Land', op zoek naar een toekomst en een menswaardig bestaan. Slechts een paar procent van de migranten bereikt de VS voor een leven als illegale werkkraft. De anderen worden opgepakt en teruggestuurd.

Ze komen ontgoocheld, beschadigd, beroofd en gewond terug. Als ze de reis tenminste hebben overleefd. Steun het werk van de zusters Scalabrinianas die zich het lot van deze teruggestuurde migranten aantrekken (zie boven).

Wilt of kunt u niet meedoen aan De Pelgrimstocht, kies dan een eigen Vastenactie! Een dag geen vlees? De auto vaker laten staan? Minder eten of drinken?

Laat zien wat u doet
op www.vastenactie.nl

en maak uw eigen campagneposter!

