



caritas

**Nieuwsbrief Diaconie
Aartsbisdom Utrecht
Mei 2013**

“Kom gezegenden van mijn vader, neem het koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt:

Want ik had honger en jullie hebben me te eten gegeven, ik had dorst en jullie hebben me te drinken gegeven, ik was vreemdeling en jullie hebben me opgenomen”

Mattheus 34,35,



Amnesty voert de *campagne 'Ik schaam me diep'*, voor een einde aan de inhumane detentie van vreemdelingen in Nederland.

Projectgroep Vluchtelingen van de Raad van kerken:

Campagne 'Het gaat om mensen'



DKCI Informatie

Zoals we in de nieuwsbrief van april reeds hebben aangekondigd stellen de drie nieuwe bestuursleden van de DKCI zich voor:



Jac Verheij

Benoemd per 1 januari 2013, voorzitter per 17 april 2013

Ik ben 58 jaar geleden geboren in Nijmegen en ik ben inmiddels al weer bijna 37 jaar getrouwd met Ank. Wij hebben twee kinderen, een dochter en een zoon, en twee kleinkinderen. Wij wonen in Hoogland, op een steenworp afstand van de pastorie waar nu het secretariaat van de DKCI is gevestigd. Na mijn studies commerciële economie aan de HEAO en bedrijfseconomie aan de Katholieke Universiteit Brabant heb bij een aantal organisaties en bedrijven gewerkt als adviseur. De laatste 23 jaar als organisatieadviseur in de sector woningcorporaties. Na onze verhuizing naar Hoogland in 1989 werd ik al snel gevraagd actief te worden in de St. Martinus Parochie (nu onderdeel van de stadsparochie Onze lieve Vrouw van Amersfoort). Daar heb ik graag ja op gezegd omdat ik mij naast mijn zakelijke werk ook graag inzet voor de samenleving. Ik ben lid van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en penningmeester geweest. Toen eind vorig jaar het verzoek kwam om plaats te nemen in het bestuur van de DKCI, heb ik niet lang na hoeven denken. Hoewel ik geen concrete ervaring in caritas en diaconie heb, denk ik bij te kunnen dragen aan het ondersteunen van PCI-en. Het omzien naar elkaar en het nemen van verantwoordelijkheid voor je medemens is een wezenlijk deel van mijn overtuiging



Jos Rosendaal Ik woon in Lichtenvoorde en werk al bijna 40 jaar met veel plezier in het onderwijs. In mijn vrije tijd ben ik veelal op bestuurlijk niveau actief voor de gemeenschap. Een aantal jaren heb ik zitting genomen in het parochiebestuur van de "St.Bonifatius-St.Ludger parochie" te Lichtenvoorde . Allerlei praktische redenen maakten een fusie noodzakelijk. Sinds enkele jaren ben ik vice voorzitter van het nieuwe "St. Ludger" bestuur. Ook heb ik mogen meewerken aan de totstandkoming van de fusie van de PCI-en van de negen geloofsgemeenschappen van de nieuwe "St. Ludger parochie". Door onderlinge samenwerking en verbondenheid kan hieruit ook weer een nieuwe kracht worden ontleend. Mijn motivatie om bestuurslid te worden van de DKCI komt, omdat ik mij aangetrokken voel tot mensen die in nood verkeren, mensen die zorg en aandacht nodig hebben . Alle vrijwilligers op de werkvloer samen met de diaconale werkers kunnen voor deze mensen een enorme steun zijn. Als bestuurslid wil ik proberen mijn steentje hieraan bij te dragen. Een *uitdagende* opdracht voor de komende jaren!



Joost Mulder is mijn naam. Ik ben geboren op 30 maart 1959 als boerenzoon in Westervoort en woon nu ruim 20 jaar in Groessen, in de Liemers. Bijna 30 jaar ben ik getrouwd met Sophia. Wij hebben twee dochters en één zoon. De ouderlijke boerderij was voorbestemd voor een broer en dit betekende dat ik ben gaan studeren. Vele opleidingen later mag ik mij sinds 1985 accountant noemen. Op het moment, in 1991, dat mijn toenmalige werkgever werd overgenomen door een Amerikaans bedrijf, begon ik voor mijzelf als zelfstandig accountantskantoor in Arnhem met tot op heden zeven medewerkers. Ik wil zelf verantwoordelijkheid nemen voor wat ik doe en niet

doe. Mijn kerkelijke betrokkenheid bestaat uit ruim 20 jaar zitting nemen als bestuurslid in diverse

(katholieke)schoolbesturen, penningmeester van de toenmalige Heilige Andreas Parochie te Groessen, penningmeester van het voormalige dekenaat Gelderland Oost en lid van het processie comité in ons dorp. Thans ben ik Diocesaan Financieel Adviseur bij het Aartsbisdom Utrecht. Mijn motivatie voor de werkzaamheden van de DKCI zijn voornamelijk ontstaan ten tijde van de bestuursperiode van het Dekenaat, mijn advieswerkzaamheden bij verschillende Parochiële Caritas Instellingen en mijn vele ontmoetingen van welke aard dan ook met mijn medemens.

Parochie & Diaconie

DiaconAction Er zit verandering in de lucht! Binnenkort kunt u een nieuwsbrief van DiaconAction verwachten. De belangrijkste verandering in het nieuwe werkseizoen is het feit dat het derde vaste weekend van november wordt losgelaten. In plaats hiervan komt een eigentijdse website met facebook etc. waar het gehele jaar door de DiaconAction activiteiten een plek krijgen. Het blijft een landelijke activiteit. Iedere groep kan nu zelf bepalen wanneer met DiaconAction gewerkt wordt. Met name voor vormselgroepen is dit een extra kans. Nadere informatie volgt.



Arriensprijs 2013 De jury heeft haar keuze gemaakt. Komt u ook voor een inspirerend en 'voorbeeldig' programma naar de prijs uitreiking op 5 oktober in de Walburgis in Arnhem? De vierde uitgave van de voorgedragen projecten 2013 verschijnt onder de titel "Werken vanuit het Hart".

Parochie activiteiten

De H. Lebuinus Ambassade van Vrede vanuit de Herberg van Ars
Vrijdagavond 31 mei 2013 om 19.30 uur zal burgemeester Ir. A. Heidema van Deventer de Ambassade van Vrede van Deventer openen. De burgemeester zal daarbij de Vredesvlag hijsen die alle kleuren van de regenboog heeft. En hij zal voor de gemeente Deventer en haar inwoners de Vredesduif in ontvangst nemen. Lees ook verder onder MOV/mondiaal nieuws Vredesweek.



Thomas a Kempis/Rectoraat St Thomas van Aquino As I left my fathers house. Deze voorstelling, over waar gebeurde verhalen van twee vluchtelingen, is op 9 juni in de Ulummoskee en wordt georganiseerd door SLAG -Samen leven Anders Geloven- en het platform Religies en Levensbeschouwingen Zwolle. De toegang is gratis. De moskee kunt u vinden op de Gombertstraat 340. Info pastoraal werker Harm Kerdijk h.kerdijk@parochie-thomasakempis.nl

H. Suitbertus 'Neem de Tijd' was op 18 mei het thema van het 25 jarig jubileum van het inloop huis in Tiel waar de gezamenlijke kerken bij betrokken zijn. Dit thema verwoordde de aandacht die er is voor de gasten en tegelijkertijd zegt het ook iets over de duur van het jubileum. Zo veel uithouding om samen dit huis in stand te houden.

De startdag van de Vastenactie 2014 is dit jaar op zaterdag **9 november**. Vanwege Allerzielen op 2 november is afgezien van de eerste zaterdag. De locatie wordt nog bekend gemaakt. Het centrale project voor 2014 is gesitueerd in Sierra Leone. Hier woedde tot 2002 een burgeroorlog waarbij een kwart van de bevolking als vluchteling een veilig heenkomen over de grens zocht. Inmiddels zijn velen teruggekeerd en bouwen aan een nieuwe toekomst.

Vredesweek De vredesweek 2013 staat in het teken van vredesactivisme. Onder het motto 'Act for Peace' vraagt IKV Pax Christi aandacht voor moedige vredesactivisten in binnen- en buitenland.

Op woensdag 22 mei organiseert IKV Pax Christi een ambassadeurs dag in Utrecht van 16.00 tot 21.00 uur met Jörgen Raymann. www.ministerievanvrede.nl



Evaluatie Vastenactie Een dertigtal reacties laten zien dat men over het algemeen tevreden is over de nieuwe aanpak van de Vastenactie zoals deze in 2013 vorm heeft gekregen. De relatie met de scholen tussen vastenactie en MOV kan beter maar inhoud en ook, op een uitzondering na, de logistieke verwerking scoren boven gemiddeld. Deze uitslagen zijn doorgegeven aan de organisatie van de Vastenactie. En hartelijk dank voor uw inzet tijdens de vastenperiode.

Mission Adventure Trail In het bisdom Haarlem Amsterdam organiseert collega missie-secretaris Evert Veldman een avontuur voor jongeren. Niet voor watjes maar voor actievelingen. Een week lang gaan de deelnemers sportieve uitdagingen aan voor een missionair doel in Nicaragua. Meer informatie op www.missionadventuretrail.nl



Marc van der Post missionair werker van het aartsbisdom en werkzaam in Argentinië in Buenos Aires is als vertaler betrokken geweest bij het boek over Jorge Bergoglio, tegenwoordig paus Franciscus.

Het is te koop voor € 19,50 bij www.Adveniat.nl en in de boekhandel.



Ter informatie en ter inspiratie

Werkloosheid en kerken anno 2013 In nummer 2 van Ondersteboven 2013 vindt u lezenswaardige artikelen over de aard van de (jeugd)werkloosheid anno 2013 en wat we vanuit de kerken hieraan kunnen doen.

Dit tijdschrift is voor € 2,50 ex verzendkosten te verkrijgen bij info@disk-arbeidspastoraat.nl.

Slavernij 150 jaar Herdenking en viering afschaffing slavernij in Nederland. Als een van de laatste landen van Europa ging Nederland over tot de afschaffing van de slavernij in 1863. In Amsterdam is er een op 1 juli. Info zie www.raadvankerken.nl

CLiP (stichting cliënten perspectief) is verhuisd. Na acht jaar op eigen benen, is CLiP per 1 mei 2013 verhuisd. Omdat ze in deze crisistijd te klein zijn om zelfstandig te overleven en omdat ze het belangrijk vinden dat het werk doorgaat en impulsen krijgt om te vernieuwen. We zijn blij dat Stimulansz kansen voor het cliëntenperspectief ziet en CLiP en haar werkzaamheden overneemt. www.stichtingclip.nl

Maandkalender juni 2013

5 juni	Wereldmilieu dag
15 juni	Wereldvoedsel dag
16 juni	Vaderdag 2013
20 juni	Wereldvluchtelingen dag
21 juni	Dag van wereldvrede en het gebed
26 juni	Dag van handvest van de Verenigde Naties

Agenda Diaconie/PCI 2013

13 juni	Diocesane profielhoudersdag diaconie abdij Koningsoord Arnhem
5 oktober	Uitreiking Ariënsprijs Walburgiskerk Arnhem
9 november	Startdag Vastenactie 2014

Bezoek onze website:

www.dkci-utrecht.nl

voor nieuws, ideeën en praktische informatie

Met vriendelijke groet,

Jack Steeghs
steeghs@aartsbisdom.nl
06-29044624

Bernanda van den Hengel
vandenhengel@aartsbisdom.nl
06-13392024

Harry Scharrenborg
scharrenborg@aartsbisdom.nl
06-18581868

Herman Rolfes
rolfes@aartsbisdom.nl
06-20345656

Ina van de Bunt-Koster
eindredacteur
bunt@aartsbisdom.nl
06-20345478 en 074-2670406

Monique Beijer-Van Dijk
Teamleider
beijer@aartsbisdom.nl
06-42952861

Yvonne Schneider
Secretariaat
info@dkci-utrecht.nl
06-42952862